

Kerknieuws.

Benoemingen.

Z. D. H. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot assistent te Amsterdam (H. Willibrordus binnen de Vesten) den Weleerw. heer J. G. Jansen; tot kapelaan te Purmerend den W. Eerw. heer A. J. M. Hoogeveen; tot kapelaan te Kwadendam den Weleerw. heer J. G. Verhoeff en tot kapelaan te IJmuiden den Weleerw. heer B. N. Terra, die kapelaan was te Overschie.

Leidsche Courant 6 december 1910

28 august 1928
Kapelaan J. G. Verhoeff
benoemd tot Bouwpastoor
te Breezand (N.H.)

De Weleerwaarde heer J. G. Verhoeff, kapelaan alhier, is door Z. D. H. den Bisschop van Haarlem belast met de oprichting van een nieuwe parochie te Breezand, een plaatsje in Noord-Holland en in den noordelijken hoek daarvan, ongeveer in de buurt van Den Helder.

Sinds September 1920 is de Weleerw. heer Verhoeff kapelaan aan de parochiekerk van O. L. Vrouw Hemelvaart, alzoo ruim 8 jaar.

Nevens zijn Directeurschap van de Mannen-congregatie der H. Familie, heeft kapelaan Verhoeff zich zeer beijverd voor het St. Petrus-Liefdewerk, dat hier ter stede snel in aantal leden steeg en het duurde dan ook niet lang of ook de parochiekerk van O. L. Vrouw Hemelvaart had haar inlandschen priesterleerling, wiens studiekosten uit de bijdragen der leden van het St. Petrus-Liefdewerk werden bekostigd.

Muzikaal ontwikkeld als kapelaan Verhoeff is, volgde korten tijd na den dood van den heer Bertels zijn benoeming als directeur van het zangkoor der parochiekerk. Het was ook zijn muzikale ontwikkeling die kapelaan Verhoeff het initiatief deed nemen en leiding geven aan de opvoering van een paar oratoria, die als uitingen van kunstzin ons steeds in het geheugen zullen blijven en waarvan wij slechts betreuren, dat die niet door meerdere zijn gevolgd.

Kapelaan Verhoeff was voorts nog geestelijk adviseur van het Kruisverbond en de Maria-vereeniging, terwijl hij mede belast was met het geven van godsdienstonderwijs aan de R. K. leerlingen van de Rijks-H. B. S. en Gymnasium, alsmede met de zielzorg van de R. K. verpleegden in het van Iterson-Ziekenhuis.

Mijnheer Pastoor onze hartelijke gelukwensen met de zeer eervolle taak u door Z. D. H. den Bisschop van Haarlem op de schouders gelegd, immers is er heerlijker arbeid voor den priester denkbaar, dan een nieuw Godshuis te mogen bouwen, een nieuw verzamelpunt tevens om op te wekken tot intenser zieleleven en afgedwaalden den weg te wijzen tot een terugkeer naar de Moederkerk?

Eervol, maar zorgelijk zegt u?

Inderdaad mijnheer pastoor, doch Gouda's Rooms-Katholieken zullen u niet in den steek laten. U kent hun offervaardigheid, die zich thans ongetwijfeld in verhoogde mate zal uiten nu zij weten, dat zij door hun bijdragen een nieuwe kerk kunnen helpen bouwen waarvan pastoor Verhoeff de oprichter is.

En de „Nieuwe Zuid-Hollander”, zal die mij ook helpen bij mijn eervolle, maar zorgelijke taak?

Mijnheer Pastoor, een ferme handdruk. 't Is in orde hoor. Onze medewerking is ongelimiteerd. Hoeveel kolommen wenscht u? Nogmaals onze hartelijke gelukwensen.

28 augustus 1928